

De eerste vakantie van dit jaar is begonnen. Naar het leuke Disneyland. We halen Niels en Hans thuis op. Ze staan al klaar en we vertrekken richting Centraal station in Rotterdam. De sfeer zit er al goed in en de eerste grapjes worden al gemaakt.

Simon en Fred ontmoeten we op het station. Ook de reisbegeleidster Estefania sluit bij ons aan.

We lopen met elkaar richting de bus.

In de bus praten we gezellig met elkaar en we raken steeds meer op ons gemak.

We rijden met onze bus naar Brabant om Engelina op te halen. Wat woont ze daar mooi zeg. Ze laat trots haar kamer aan ons zien in de prachtige boerderij. Hierna stappen we allemaal in de bus en rijden richting Limburg. Hier gaan we Kees ophalen. Hij is al enkele keren met ons op vakantie geweest dus dat is weer een leuk weerzien. Ook zijn kamer moeten we natuurlijk bekijken.

We besluiten om nog even koffie te drinken en een boterham te eten.

Na dit eten vertrekken we richting ons hotel. Na enkele uren rijden komen we aan in de stad Parijs. Wat een grote stad. En wat rijden er hier veel auto's zeg.

Engelina neemt nog iemand in een andere auto in de maling en we moeten allemaal hard lachen.

In het hotel aangekomen besluiten we dat we nu toch wel trek hebben gekregen. Aan de overkant van het hotel zit een groot winkelcentrum dus lopen daarheen met elkaar.

We zoeken een mooi plekje en laten ons het eten goed smaken.

Nu we zitten voelen we toch wel dat het best een eind rijden was. Na het eten lopen we weer richting het hotel.

We richten de kamers in, nemen medicijnen in en vertrekken richting dromenland.

Morgen een drukke dag.

Zaterdagmorgen vroeg. We kleden ons aan en gaan eerst lekker ontbijten. De chocoladebroodjes en croissants smaken heel lekker. Ook de koffie smaakt lekker en we kunnen rustig wakker worden zo.

Buiten is het goed weer. We zien zelfs een zonnestraaltje. We stappen in de bus en rijden richting Disneyland. Daar aangekomen staat het vol met auto's.

Het is erg druk.

We laten onze tassen controleren en lopen het park in. Niels is hier al veel vaker geweest en hij kan ons alles vertellen over het park. Hij is een echte Disneykenner. Vandaag is hij de reisleader van de groep.

Ook Fred weet een hoop te vertellen. We maken Fred assistent.

Opeens horen we muziek. Daar start de eerste parade. Prachtige wagens rijden door het park heen.

Iedereen maakt foto's van de wagens en de Disneyfiguren.

Na de parade lopen we door het park. We sluiten achter in de rij aan bij de attractie van Pinnokkio.

We moeten even wachten en Estafania gaat een rolstoel regelen voor Angelina



Ze heeft moeite om zo lang te lopen. Alleen zijn de rolstoelen op. We proberen het nog met een kinderwagen maar dit gaat niet lukken. We moeten allemaal erg hard lachen.

We zien het piratenschip van kapitein Haak. Sommige van ons gaan er zelfs even op kijken.

's Avonds gaan we naar de grote parade kijken. Wat een mooie wagens en een leuke figuren.

We zien de Lion King, Tinkerbell en nog vele anderen.

Niels gaat nog even snel in de attractie waar het nu niet zo druk meer is. De

anderen kopen nog leuke souvenirjes voor zichzelf.

We lopen naar de bus en rijden richting het hotel. Onderweg besluiten we om lekker bij Mac Donald te gaan eten.

Na het eten gaan we richting het hotel. Lekker slapen.



Zondagmorgen. Bonk,bonk,bonk.

Engelina staat op de deur te bonken. Ze is al vroeg wakker geworden van de schoonmakers. We kleden ons allemaal aan en gaan lekker ontbijten.

Na het ontbijt gaan we richting de Eiffeltoren. Na een half uurtje rijden zien we hem ineens boven alles uitsteken. Wat een mooie toren. We parkeren de bus en lopen richting de Eiffeltoren. Op zoek naar leuke spulletjes voor thuis.

We maken mooie foto's van de Eiffeltoren en na een paar uurtjes vertrekken we richting huis.

Wij rijden langs de Arc de Triomphe. In het Nederlands zeg je Triomfboog.

Na een paar uur in de bus hebben we wel trek gekregen. We besluiten in België te gaan eten. De ene neemt shoarma en de andere patat.

Natuurlijk nemen we onderweg ook nog een lekker ijsje.

Na iedereen weer thuis afgezet te hebben, kunnen we terugkijken op een supergezellig weekend met een hele leuke groep.

Tot volgend jaar.

